

In beweging...



Nee, toch niet. Zo gaat onze woning niet heten, hoe origineel / eigenzinnig / verrassend deze naam ook mag zijn. Als taalgrap vind ik het wel geslaagd, maar bij het zoeken van een passende naam voor ons huis hebben we vier uitgangspunten.

1^e – We willen geen doublure. En in ons dorp heb ik deze variant al eens gespot:

2^e – Al hadden wij het lef om een praktijkruimte aan huis te bouwen, toch komt er geen bedrijfsnaam op de buitenmuur. Hertespoor 55 gaat voor ons om meer dan werk. Dus AnderZ, de naam van onze psychologenpraktijk, is in dit geval geen optie.

3^e – Taalvondsten zijn leuk, maar de voorkeur gaat uit naar iets dat direct begrijpelijk is. Zo valt DX11 af. Want dat die huiseigenaar over de bouw kan zeggen: "Deed ik zelf" is natuurlijk grappig gevonden, maar bij ons maar gedeeltelijk van toepassing. Zo wordt ook deze vondst het niet:

De gepensioneerde bewoner wil hiermee een boodschap afgeven aan iedereen en die luidt dus: "Kalmpjes aan".

Kallump Jusan

Ik had het niet direct door. Toen ik dit naambord onder de nok van zijn huis zag associeerde ik dat direct met:



wat Molukse dorpsgenoten op hun woning zetten. Ook andere Molukkers gebruiken voor hen vertrouwde, maar voor mij exotische namen zoals Auto Boie en Terrein Bola.

4^e – Wij houden het maar bij gewoon Nederlands. Al zie ik in ons dorp een breed talenspectrum, lopend van:



(Engels), Suite (Frans), Casa Bonita en Bella Vista (Spaans), La nostra casa (Italiaans) via Carpe Diem (Latijn), Shalom (Hebreeuws) tot Lowani (= 'Kom binnen' in Chichewa,

een Afrikaanse Bantoetaal). Ik zag nog dit opvallende, voor mij onbekende naambord:

De bewoner, een vrachtwagenchauffeur, vertelde dat zijn opa, die de wereldzeeën had bevaren, deze naam gaf met de toelichting: 'Later zul je het wel begrijpen'. Inderdaad, als volwassene ontdekte hij dat dit zijn achternaam was in het Maleis.

Geen vreemde talen, dan ook geen dialect, dus valt o.a. deze af: Sjoeden an de lat.

Het verwerken van onze achternaam in een origineel klinkende naam voor onze woning lukt me niet, hoe zeer



ik ook werd en word uitgedaagd door de creatieve vondsten van bijv. de familie Top en Monster. Er zijn meer bewoners die zo op iets leuks kwamen, zoals: Ons Hoekje, Hildershofje, 't Roekelsnest, 't Brouwerijtje en:



Overigens worden ook voornamen geregeld als huisnaam benut, met name meisjesnamen zoals Villa Hillegonda of alleen Anita, Joanne. Soms worden de beginletters van familieleden benut zoals in Nieuw Gerbartja. Maar nee, wij gaan niet iets doen met Jos en Jannie, J&J, JoJa of zoiets.

Wie beslist trouwens over de naam van een woning?

Dat blijkt nogal te verschillen. Zo werd een echtpaar bij hun 25-jarig huwelijksfeest aangenaam verrast.

Hun tien kinderen gaven hen elk één letter cadeau en van toen af heette hun boerderij:

Ook



werd bedacht door een zoon. Na de scheiding van zijn ouders hertrouwde vader en zoonlief kon prima zijn draai vinden in het nieuw samengestelde gezin en offerde dit.

BIJ ONS THUIS

Huisnamen worden dus niet altijd gekozen door de hoofdbewoners. Trouwens bij nogal wat woningen hing er al een naambord, die de nieuwe bewoners handhaven. Bijvoorbeeld omdat het huis in de familie blijft, zoals bij Grootvaders Erf en De Koot. Of omdat het huis sinds jaar en dag bekend staat als Anclama, Nieuw Rootselaar, De Oude Lors of De Nieuwe Lors, de Canteclaer. Maar wat de betekenis is van die gehandhaafde naam weten de huidige bewoners lang niet altijd. Zoiets willen Jannie en ik voorkomen en dat kan natuurlijk beter als je zelf de naam kiest.

Waar kun je op letten bij de naamkeuze?

Ook daarin is er véél variatie, waar ik wat overzicht over probeer te krijgen.



De Zonnehoek

't Zunneke

Het is overduidelijk dat de zon als belangrijkste inspiratiebron gezien wordt bij het bedenken van een naam. Nogal logisch als ik denk aan de 7 plekken waar ik deze foto's nam. Overal rondom zon!

ZONNEWENDE



Zonneheerd

DE MORGENZON

De natuur is verder favoriet. Rond dieren, zoals de Houtduif of Schaapskooi, boomsoorten: de Eikenhoek, Berkenhoek, De nieuwe Peppel of De Toverhazelaar en varianten als Rietheuvel, Boschzicht, De Kweek, De Hooikamp en Vijverzicht. De omgeving speelt vaker een rol, bijv. bij 't Beekhuisje, 't Oost, 't Meulenend, De nieuwe klashut en 't Heetveld. Op de langste straat van Nederland staat op nr. 190 het landgoed Grote Burghwal, ernaast de boerderij De Nieuw Burgwal en 2,9 kilometer verder bewoont de zoon van de boer op nr. 64 't Burgwalleetje. Perikelen rond de bouw van het huis keren terug in namen als De Slag, 't Muuranker en De Leste Stuurver. Niet elke naam is direct te plaatsen als je het letterlijk bekijkt. Zo blijken De Steeg, Den Eng en Mokkenburg de meegenomen naamborden te zijn van het vorige huis, dat de eigenaren toen bewoonden. Wonen op een droomplek komt trouwens óók voor, gezien namen als 't Paradijs en Lusthof. En tja, moet je nu een andere naam kiezen dan De wijde blik, omdat er een appartementencomplex aan de overkant van de straat verrijst?

Er zijn nog twee andere inspiratiebronnen ontdekte ik. Sommigen mensen zijn zó gepassioneerd met hun hobby bezig, dat ze dat ook op hun huis laten uitkomen. De passie voor muziek (Timbre), laarzen (Alfie's Stivali Quadratie), jagen (Wildbaan) of een dier (De Eland en 't Uilenhonk) spat ervan af als je naar de betekenis van de naam van hun huis vraagt. Uitgebreide verhalen komen ook los bij bewoners van huizen die een boodschap willen overbrengen. Al begint zo'n gesprek vaak wat verhullend vanwege de gebruikte taal op het naambord. Eben Haezer (*Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen*), Panta Rhei (*Alles stroomt*), Linquenda (*Eens moeten we deze aarde verlaten*), Deo Volente (*Zo God het wil*), Ora et Labora (*Bid en Werk*) en Repos Ailleurs (*De rust is elders*). Boeiend om de achtergrond van elke keus te leren kennen. Zoals het ook leuk is te horen dat het gezegde *'t is altijd wat vroeger door pa zo vaak gebruikt werd dat het dan ook wel op het huis kon*.



En wat wordt onze keuze?

Uit dit bord blijkt wel, dat het namenscala in ons dorp breder is dan in dit overzicht past. De Boekenkist, Oase, Tevreden, Levenslust is ook al gebruikt, dus dat niet. Maar wat doen wij dan wel? Mijn zoektocht buiten is ten einde, want ik heb gestruind door alle straten en maak na 86 gesprekjes met huisnaam-gevers de balans op. Met bijna 59.000 inwoners blijkt het dus meer uitzondering dan regel om jouw woning van een naam te voorzien. Bovendien lijkt het geven van een huisnaam typisch iets van de vorige eeuw. In 3 prachtige nieuwbouwwijken, met veel villa's en twee-onder-één-kap-woningen is niet één huis van een zelfgekozen naam voorzien. Wie weet gebeurt dat op sommige plekken toch nog eens. In elk geval gaan wij tweeën verder met het afstrepen van ons lijstje met potentiële namen. Want onze interne speurtocht is nog niet afgerond. We willen een Nederlandse naam, die ons eigen is en die voor ons betekenis heeft. Het liefst een samenhangend thema dat goed past bij ons dynamisch leven tot nu toe. Maar ook dan kunnen we nog aan twee invalshoeken denken. Of een naam die op verandering duidt. Want dat lijkt de rode draad, die onze levens verbindt. En dan gaat het om wijzigingen op meerdere terreinen. Neem alleen al het wonen. Voor we trouwden is Jannie 7 keer verhuisd, ik 10 keer en samen is de Hertespoor 55 inmiddels onze 7^e woonplek. Op werkgebied is er ook veel veranderd. Jannie begon als verpleegkundige Intensive Care en is nu relatietherapeut en kunstenaar. Ik maakte met nogal wat tussenstappen de omslag van techniek naar hulpverlening. Ooit gestart bij de Haagse Duinwaterleiding werk ik inmiddels al weer jaren als GZ-psycholoog voor De Hoop ggz en voor AnderZ. Een tweede invalshoek is een naam, waarin vooral uitkomt waar we anno nu voor willen staan. Gastvrijheid, openheid, belangstelling. Kortom: we hebben een lijstje met 8 geschikte namen en de definitieve keuze komt nog...