

In beweging...



De afgelopen maanden heb ik als redacteur gewerkt aan bovenstaand boek. Samen met Roel Vermaas heb ik 27 collega's verhalen kunnen 'ontfutselen'. Achterop het boek hebben we van 7 schrijvers een citaat opgenomen om een indruk van de inhoud te geven:

- Een half jaar geleden belde ze me op: "Ik zoek een mentor, zou u dat willen zijn?"
- Die 4 jaren studententijd zetten vaak de trend voor de rest van iemands leven.
- Op zeker moment vraagt Ruud: "Meneer Post, hoe gaat het met uw stille tijd?"
- Al pratend met die priester constateerde ik: wij zijn niet afgehaakt. Waarom niet?
- "Jij hebt mij het gevoel gegeven dat ik belangrijk ben als persoon."
- We zijn begonnen in geloof, het verder trekken vraagt evenzeer geloof. Misschien wel meer.
- Niek priemde met zijn wijsvinger in mijn richting: "Blijf daarmee doorgaan, blijf dat alsjeblieft vasthouden want geen enkele organisatie in Nederland doet dat."



De bundel *Geen gebakken peren* werd aangeboden aan Gert & Baukje Doornenbal op 10 maart 2001 bij hun pensionering. Vanaf 1966 werkten zij voor de Navigators om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus en hen geestelijk te begeleiden. In de loop van de jaren gaven ze leiding aan het Delftse studentenwerk, het werk in Nederland, daarna in Europa en tot slot in Eurazië.

Om een impressie te geven van mijn bijdrage aan dit boek kopieer ik achterop deze *In beweging...* het begin van mijn artikel. Als je ook het vervolg wilt lezen surf dan op internet naar www.AnderZ.info/55.pdf.

Naar Lucas, voor advies

Man-to-man. De waarde van de enkeling.

1 x 1 = veel. Geestelijk ouderschap.

Uiteraard verandert het Navigator-jargon met de tijd, maar al deze termen wijzen in dezelfde richting: 'Christus kennen en bekendmaken', via persoonlijke relaties. Dit motto, deze werkwijze, daar hebben we ons voluit aan gegeven! En terecht, al bleek de lat erg hoog te liggen. De praktijk is weerbarstiger dan we soms durven erkennen. Want hier zijn ook fouten mee gemaakt.

En toch, dit is de toekomst. De persoon & Jezus. Dat is de kern. Er is niks hogers. Uiteindelijk komt het aan op de ontmoeting van een mens met Jezus. Daar ontstaat toekomst. Alleen hierin zie ik perspectief en daarom ben ik in de leer bij Lucas. Want volgens mij heeft hij dit het beste begrepen. Er zijn in elk geval in zijn leven en werk drie sporen van te vinden.

Het motief voor Lucas

"Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theófilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren..." Lucas verhuult niks. Theófilus en Jezus, die twee heeft hij op zijn netvlies. Had hij voor zijn eerste boek, *Het evangelie naar Lucas*, nog een ingewikkelde volzin nodig om het begin

te vinden, met dit tweede, *Handelingen der Apostelen*, is hij direct to the point. De geschiedenis met Jezus gaat door, ook na zijn afscheid, dus hier, Theófilus, komt deel twee...

Nu doe ik het voorkomen alsof dat schrijven vlot, bijna moeiteloos verliep, maar niets is minder waar. Lucas was er de man niet naar om over één nacht ijs te gaan. Uit het begin van zijn evangelie weten we dat er al vele pogingen gedaan waren om het verhaal over Jezus op papier te krijgen. Wat Lucas ervan zag, zinde hem niet. Theófilus was gebaat bij iets anders. Een overzichtelijk verslag, in goede volgorde opgetekend. En vooral verantwoord: alles moet op betrouwbaarheid getest kunnen worden. Dus begint hij zijn grondige research. Zorgvuldig gegevens en herinneringen verzamelen bij allerlei mensen, die Jezus van nabij hadden meegemaakt. Wikkend en wegend rijpt het besluit om zelf de pen op te pakken.

Gelukkig maar! Want al had hij één man op het oog, zonder het te beseffen heeft Lucas de hele wereld geholpen. Wij weten, dat hij de meest gelezen auteur in de wereldgeschiedenis is geworden. Jaar in jaar uit wordt over de hele wereld Lucas geciteerd. Elke kerstviering opent met: 'En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven...' Zonder Lucas wisten we niet van een kribbe, van herders in het veld, van engelen die God lofzingen over Jezus' geboorte. Nog veel meer zou ons zijn ontgaan, maar daarover straks. De afgelopen twee eeuwen heeft Lucas zwaar onder vuur gelegen. Vaak heviger dan de drie andere evangelieschrijvers. De overeenkomsten en allerlei verschillen in