

In beweging...

100 in 7



Wat is het toch leuk als een voornemen ook werkelijk gerealiseerd wordt! In de winter van 2015 kreeg ik de idee om elke maand in een onderwerp te duiken en dan iets van wat ik had opgediept uit te stallen op papier. Zo ontstond op 5 maart een A-4-tje over het raadsel van het leven. Dat een mens vijf geboortes door kan maken kwam met een tekeningetje en wat persoonlijke toelichting op onze AnderZ-site. Inmiddels zijn we 7 jaar verder en verschijnt deze 5^e maart dit 100^e A-4-tje. Mooi, die combinatie van twee symbolische getallen 100 in 7. Genoeg aanleiding dus voor een minifeestje: we gaan eens samen uit eten.

Het grappige is, dat ik zeven jaar geleden in geen enkel opzicht voorzag, wat het resultaat zou worden. Er was geen vooropgezet plan, enkel een intentie. Er was niemand die me aanmoedigde maandelijks te gaan studeren en daarover in de pen te klimmen. Er zat en zit ook geen verdienmodel achter. Wat inmiddels wél blijkt is dat elk artikeltje functioneert als interactiemodel. Daarmee bedoel ik, dat er altijd reacties op komen en tja kritiek, aanvullingen, weerwoord, dát stimuleert. Elke keer hoop ik er ook op, want wat ik in een maand boven water krijg is gewoon een momentopname. En dat staat principieel ter discussie. Ooit kwam ik op de benaming '*In beweging...*' en dat is eigenlijk nog steeds een vondst. Het dynamische van het leven en het voorlopige van mijn gedachtenspinsels worden er prima mee uitgedrukt. Vooral die drie stippen zijn aardig, want die vind ik synoniem voor dit woordje: onaf.

En dat brengt me bij een aantal nieuwe intenties, waarvan ik hierna alvast twee visualiseer. Met een één ben ik al wat begonnen. Dat betreft kaarten maken van de illustraties die ik in de loop van de tijd verzon. Zo'n tekening blijkt een gespreksimpuls te geven tijdens een wandeling met iemand of aan de keukentafel bij een bak koffie. Een tweede intentie betreft het verder uitdiepen van nieuwe begrippen of woordconstructies waar ik de afgelopen jaren op kwam. Er zijn zeker dertig termen, die ik hieronder alfabetisch orden en ooit beschreef, maar die kunnen best nog wel wat verder uitkristalliseren. Kortom: ik blijf in beweging...



levensadem van God
levensadem naar God



onaf ABeCeDarium

- A**nti-Sores
- A**xenofobie
- B**estemmingsverlangen
- B**etekenisschaarste
- B**óvenzoeker
- C**ontrole-illusie
- D**igi-generatie
- E**cocentrisch
- E**motiecongruent
- E**perotatiek
- F**unctioneringsviervlak
- G**eschiedenischirurg
- H**
- I**nteractiethermostaat
- J**exit
- J**ezuaans
- K**rachtproefdecennium
- L**etterapotheek
- M**otivatiequotiënt
- N**ovo
- O**nsystematiseerbare
- P**
- Q**
- R**oeipraat
- S**alomo-alert
- S**cience friction
- S**elfnudgen
- T**riple-gunst
- U**itstralingswaarde
- V**ervaagchristenen
- W**aarden-conserverend
- X**y't
- Y**
- Z**ebrapadchristen

neurolog	toeschouwer	actief
drempe	1	zoeker
laag	36	
	sensor	

