

5 x IN DE WERELD

Dit half jaar was het wel raak! Na twee avonden met een groep ouders vragen we wat men de volgende keren aan de orde wil stellen. Onafhankelijk van elkaar kwamen opvoeders in Mijdrecht, Baambrugge, Lunteren (twee groepen), Apeldoorn (ook twee groepen) met hetzelfde onderwerp: Hoe voedt je als christenouder je kind op zonder te vervreemden van je omgeving?

Keuzes maken

De vraag is heel praktisch bedoeld. Daarom maken we het ook heel concreet. We leggen enkele situaties voor waarin je als ouder een beslissing moet nemen. Bijvoorbeeld:

- Mag jouw dochter van 9 wel/niet een paar dagen logeren bij een vriendinnetje, dat de Vrije School (antroposofie) bezoekt?
- Krijgt jullie zoon van 13 wel/niet toestemming om naar een feestje te gaan waar occulte spelletjes als 'glaasje draaien' er helemaal bij horen?

Twee aan twee worden situaties als deze besproken. Telkens blijkt, dat de ouders tot verschillende, soms volledig tegenovergestelde keuzes komen. Wat de een acceptabel vindt blijkt voor een ander niet door de beugel te kunnen. Bij de uitwisseling kijkt men elkaar dan soms met grote ogen aan. "Hè, hoe kom je erop?!? Meen je dat nou écht?"

Handelingen her-lezen

Kun je als christen verschillend over deze zaken denken? Mag dat? Christen zijn in een niet-christelijke omgeving. Da's lastig. Hoe deden de allereerste christenen dat? Hoe stonden zij in de wereld? Ik ben meerdere keren door het boek Handelingen gegaan en kwam op vijf manieren. Is de ene beter dan de andere? Ik geloof het niet, maar laat ik ze eerst eens op een rijtje zetten met een illustratie en een summier toelichting.

- = Jezus-volger
- = andersdenkende
- = communicatie-richting



1 Terugtrekken?

Tussen Pasen en Pinksteren zaten de eerste leerlingen van Jezus bijeen. Achter gesloten, zelfs vergrendelde deuren. Ze hadden alle reden om bang te zijn! De wereld wás hen vijandig gezind. Ze trekken zich terug en sluiten de wereld buiten. Aanvankelijk ontredderd en vertwijfeld, maar als ze de Heer hebben gezien verandert dat. Er komen dagen van onderling overleg en gezamenlijk gebed. Het boek Handelingen opent daarmee. Wordt er gesproken? Zeker, maar met elkaar, niet met de buitenwacht.



2 Proclameren?

Met Pinksteren ontstaat de eerste gemeente. De boodschap moet de wereld in! In de kracht van Gods Geest verkondigt Petrus wat God gedaan heeft in Jezus. Hij proclameert als een heraut het grote nieuws wat God nu voor de mens wil. Het mag dan een monoloog lijken, de boodschap komt wél over. 3000 mensen komen tot bekering. Dat is geen bevlieging, maar blijkt een hartszaak. Hun leven is radicaal verandert: '... zij bleven volharden.'



3 Dialoog zoeken?

In Athene, Berea of Tessalonica gaat het anders. Paulus en zijn medechristenen proclameren niet, maar zoeken mensen met wie ze een gemeenschappelijk interesse hebben. Bijvoorbeeld de Joodse gelovigen bezoeken ze in hun synagoge. Een dialoog ontstaat over het verstaan van de Thora en met name over de profetieën over de Messias. Of neem de markt in Athene. Daar begint een discussie over de betekenis van afgodsbeelden. De standpunten verschillen, maar er ontstaat een eerlijke gedachtenwisseling. Verrijkend voor beide partijen? Dat lijkt me wel.



4 Aan de praat komen?

Heel terloops, bijna toevallig (?) ontstaat er een gemeente in Antiochië. Een paar christenen op doorreis van Jeruzalem naar hun geboortestreek, beginnen een praatje met een aantal Grieken. Zijn beide groepjes – de niet in Jezus gelovende Grieken en de pas bekeerde Cyprioten – onwennig in die wereldstad Antiochië? We weten het niet. Bekend is dat de Cyprische gelovigen de conversatie starten. Waarover? Dat is ook onbekend, maar – gezien de betekenis van het gebruikte werkwoord in de grondtekst – het ging om 'gewone koetjes en kalfjes'. Al pratende komt de betekenis van hun christen zijn aan bod.



5 Leven te midden van?

Het is een en al beweeglijkheid in het boek Handelingen. Zinnetjes als 'ze werden verstrooid...' en 'hij vertrok en reisde naar een andere plaats...' komen regelmatig voor. De gelovigen verspreiden zich over tal van plaatsen en alle landstreken. Hoe leefden ze daar te midden van mensen die nog nooit van Jezus hadden gehoord? We weten er nauwelijks iets van. Petrus betitelt de christenen in zijn eerste brief als 'vreemdelingen die in de verstrooiing zijn.' Spraken ze met andersdenkenden? Er wordt niets van gezegd. Het lijkt bijna op christen zijn in cognito.

Tussen bevroren en verdampen

Terug naar het schoolfeestje en die logeerpartij. Helpt dit overzicht van communicatiestijlen die de eerste christenen toepasten? Volgens mij wel. Horen dat anderen – voluit medegelovigen – een zelfde situatie heel anders benaderen is een belangrijke sleutel. Zo gemakkelijk zit je vast aan je eigen standpunt en zie je geen andere oplossingen meer. Hoe zou Jezus het zien? Hij was heel duidelijk in zijn gebed. "Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen..." Dat dus niet. Hij heeft iets met zijn volgelingen voor ogen. "Maar" de gevaren en de risico's zijn uiterst reëel, dus komt de vraag: "of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is." Bescherming is nodig. Daarvoor bad Jezus. Stond de Heer één manier voor ogen over hoe zijn volgelingen in de wereld hebben te staan? Ik vermoed van niet, want zijn allereerste leerlingen kwamen op deze vijf verschillende manieren. Wat in de ene situatie geboden was hielp niet in een andere situatie. 't Is steeds een zaak van kiezen. Dat kan niet anders. Maar er is een criterium bij dat kiezen. De vraag stellen: "Heer, wat wilt U dat ik nú doe?" Of - in beeldspraak - je steeds afvragen: krijgt het Levende Water de kans te stromen? Er is niet één definitieve manier van in de wereld staan. Steeds terugtrekken leidt tot isolement. Dat kan nooit de bedoeling zijn, dan bevroert het Levende Water. Maar uitsluitend verkeren tussen anderen zonder ooit je christen zijn ter sprake brengen is evenmin reëel. Het Levende Water zal verdampen.

Jezus' volgelingen in hun omgaan met andersdenkenden

Kernvraag:	1- Terugtrekken	2 - Proclameren	3- Dialoog zoeken	4 - Aan de praat komen	5 - Leven te midden
Illustratie: 					
Typering: Streven: Risiko: 't Levende water... Communicatie met andersdenkenden:	BUNKER niet VAN de wereld niet IN de wereld ...bevriest geen	OMROEP IN de wereld, niet VAN de wereld ...stroomt wél, nl. PREKEN	MedezeggenschapsRaad IN de wereld, niet VAN de wereld ...stroomt wél, nl. DIALOOG	ZERAPAD IN de wereld, niet VAN de wereld ...stroomt wél, nl. PRATEN	CAMPING IN de wereld ook VAN de wereld ...verdamp géén
- Jezus' volgeling - communicatie - andersdenkende					
Communicatie- aanpak: Grieks werkwoord: o.a. gebruikt in: belangrijkste werkvorm: voorbeeld van zo ontstane gemeente:	prediken spreken in openbaar 'KERUSSO' Hand.10:42, 28:31 het grote geheel de kleine groep een/enkele personen Jeruzalem Hand.2 en 4:32-37	groeps gesprekken vragen beantwoorden 'DIALECOMAI' Hand.17:2, 19:8 het grote geheel de kleine groep een/enkele personen Thessalonica, Efeze Hand.17:1-12 en 19	praten, vertellen gewone gesprekken 'LALEO' Hand.11:20, 16:13 het grote geheel de kleine groep een/enkele personen Antiochie, Filippi Hand. 11:19-22 en 16		